

Kristina från Skänknäsberget

Om en resa över Atlanten i Hotings hembygdsförenings arkiv

I början av juli 1911 lämnar Kristina Lovisa Bergman föräldragården i Skänknäsberget i norra Ångermanland. Hon är en av de 19 997 svenskar som emigrerar detta år. Amerika har en magisk klang och löften ges om att arbete lönas bättre här än någon annanstans.

Iklädd finklänningen, långa vita handskar och med nylagt hår besöker Kristina fotografen i sitt nya hemland, kanske för att få en bild att skicka till familjen i Sverige. Hon har, liksom många svenskar med henne, slagit sig ner i Minneapolis. Arbete får hon på ett sjukhus.

Minneapolis är en storstad med 300 000 innevånare när Kristina anländer sommaren 1911, kontrasten mot ångermanländska Skänknäsberget måste vara omskakande. I närmaste tätorten Strömsund fanns 800 innevånare.

Att lämna sitt slitsamma liv för Amerika med sina vidsträckta jordar blomstrande industri och stora möjligheter var självklart lockande för de unga och arbetsföra som inte kunde se en ljusnande framtid i Sverige. Agenterna för den transatlantiska trafiken var inte sena att underblåsa denna längtan.

Minneapolis möter Kristina en annan svensk emigrant, William Andersson från Järvsä. De gifter sig 1916 och Kristina blir gravid. Men i Europa och dess kolonier rasar första världskriget. William blir inkallad i amerikanska armén och stupar efter bara några få månader i Frankrike.

Då lämnar Kristina Amerika, gravid korsar hon Atlanten i krigstid och återvänder till sin föräldragård i Skänknäsberget. Där föder hon i februari 1917 sitt och Williams enda barn, sonen Evert. Kristina stannar sedan resten av sitt liv på gården och tar hand om sin mor, en moster och två bröder.

Sextio år efter fotograferingen i Minneapolis blir Kristina åter fotograferad. Det är nu mitten av 1970-talet och Kristina är nära 90 år gammal när hon med kraft kavlar tunnbrödet i bagarstugan på föräldragården. Strävsamt har hon levt sitt liv i bygden hon lämnade 1911 med hopp om en annan framtid. 1979 dör hon 92 år gammal i Skänknäsberget.



*Kristina Lovisa Bergman, 1887–1979.
Foto lilla bilden: Evert Andersson,
Hotings Hembygdsförening.*